

## 10-daagse rondreis door **Bulgarije**

9 tot 18 september 2025

### PROGRAMMA

#### Dag 1: Brussel – Sofia

Vertrek naar Sofia. Bij aankomst: ophaling door een Nederlandstalige gids. Overnachting in Sofia.

#### Dag 2: Sofia – Veliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo



Vertrek richting Veliko Tarnovo. Vandaag bewonderen we Veliko Tarnovo dat van de 12<sup>e</sup> tot de 14<sup>e</sup> eeuw de hoofdstad was van het Tweede Bulgaarse tsarenrijk en tegenwoordig als één van de meest fascinerende plekken van het land wordt beschouwd. Het is één van de plaatsen in Bulgarije waar de rijkdom van de Middeleeuwen goed bewaard is gebleven. We beginnen met een bezoek aan het juweel van Tarnovo – de ruïnes van de oude vesting Tsarevets, schitterend gelegen op een natuurlijke heuvel boven de stad, omringd door de oevers van de Yantra

rivier. In deze roemrijke burcht treden we in de voetsporen van moedige krijgers, strijdlustige vorsten en beleven in gedachten de oude glorie en genieten we van adembenemende uitzichten. Vervolgens

wandelen we verder door de smalle straatjes, langs de oude kerken en gebouwen en bewonderen we de prachtig gelegen stenen huizen, trapsgewijs gebouwd op de heuvels van de stad. In de oude ambachtsstraat “Samovodska Charshia” genieten we van het kleurrijke en authentieke leven. 's Middags verlaten we Veliko Tarnovo en gaan we naar het vlakbij gelegen Arbanassi. Het stadje was in de 17<sup>e</sup> en de 18<sup>e</sup> eeuw één van de rijkste plaatsen van het land en dit is nog steeds goed zichtbaar. Na de lunch bezoeken we onder andere het indrukwekkende, half in de grond gebouwde kerkje “De geboorte van Christus” uit de 17<sup>e</sup> eeuw en het



Konstantsaliev huis, één van de grootste en oudste koopmanshuizen uit die tijd, dat nu als museum wordt gebruikt.

Maaltijden: O/D

### Dag 3: Veliko Tarnovo – Etara – Shipka – Kazaniak



Vandaag verlaten we Veliko Tarnovo om de omgeving verder te verkennen. We beginnen met een bezoek aan het Nationaal Openluchtmuseum Etara, waar we oog in oog komen te staan met het verleden. In de exact nagebouwde werkplaatsen, met authentieke en door waterkracht aangedreven werktuigen, worden onder het toezicht van de bezoekers diverse oude ambachten gedemonstreerd. Hier kunnen wij het vakmanschap bewonderen van o.a. een zilversmid, een iconenschilder, een pottenbakker en een houtsnijder. We vervolgen onze reis en steken het Balkangebergte over via de belangrijke bergpas Shipka, die voor de Bulgaren een historische betekenis heeft. Hier vond in 1877 de belangrijkste slag van de bevrijdingsoorlog plaats, waar veel Russische en Bulgaarse soldaten sneuvelden tijdens de verdediging van de pas tegen het Ottomaanse leger. Om

hen te eren is op het hoogste punt van de pas de kerk "De geboorte van Christus", ook bekend als de Russische kerk met de gouden koepels of het Shipka klooster gebouwd. De kerk werd in het jaar 1902 gebouwd op een heuvel vlakbij het dorpje Shipka in de stijl van de Russische kerken uit de 17<sup>e</sup> eeuw. Bij de kerk hoort ook een 53 meter hoge klokkentoren met 17 klokken, waarvan de zwaarste bijna 12 ton weegt. Ook maken we kennis met één van de oudste wereldbeschavingen en zeker de oudste cultuurbeschaving van Europa: de

Thraciërs, die zich vermoedelijk al meer dan 6.000 jaar geleden in Europa gevestigd hebben, exact waar nu Bulgarije is. Vanaf de 5<sup>e</sup> eeuw voor Chr. verscheen er voor het eerst informatie over deze bijzondere hoogontwikkelde samenleving. Ze waren beroemd om hun rijke tradities, hun moedige krijgers en hun liefde voor kunst en cultuur. De bekendste Thraciërs zijn ongetwijfeld



de zanger en dichter Orpheus, de god Dionysius en de slavenkoning Spartacus. In de afgelopen decennia zijn op verschillende plaatsen in heel het land vele Thracische schatten met fabelachtig mooie gouden en zilveren voorwerpen en sieraden gevonden, vele male groter dan die van Toetanchamon. Bulgarije en vooral de regio rond Kazanlak is letterlijk bezaaid met duizenden grafheuvels waar de Thracische koningen en edelen in begraven liggen. Vandaar dat deze vallei bekend staat als de vallei van de Thracische koningen. De Thraciërs geloofden in het leven na de dood en maakten van de begrafenis een echt feest. De tombes werden gebouwd met grote stenen blokken, rijkelijk versierd met prachtige tekeningen en fresco's en daarna volgestopt met gouden en zilveren sieraden en voorwerpen, die de overledene kon gebruiken tijdens zijn reis naar het hiernamaals. Een tiental van deze tombes zijn uitgegraven en een paar zijn open voor het publiek. In Kazanlak brengen we een bezoek aan de replica van de indrukwekkende graftombe van Kazanlak, opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco. We bewonderen hier de bijzonder goed bewaarde fresco's die een licht werpen op de Thracische rituelen en gebruiken.

Maaltijden: O/D

#### Dag 4: Kazanlak – Starosel – Bachkovo – Plovdiv

We verlaten Kazanlak en gaan richting Hissar. De stad dateert uit de 1<sup>ste</sup> eeuw v. Chr. toen het een



Thracische nederzetting was. Daarna werd de stad veroverd door de Romeinen, die vanwege de vele natuurlijk mineraalwaterbronnen de stad ombouwden tot een vesting met de naam Augusta. Vanwege de gunstige ligging en de thermale bronnen werd de stad de jaren nadien meerdere malen verwoest of veroverd. Maar de resten van de

Romeinse vesting, met name de muren en de toegangspoorten, zijn nog goed bewaard gebleven. Tegenwoordig is Hissar één van de bekendste kuuroorden van Bulgarije en een geliefde vakantieplaats onder de lokale en de buitenlandse gasten.

Daarna vetrekken we richting het dorpje Starosel, waar zich het grootste Thracische heiligdom van de Balkan bevindt. Rondom Starosel zijn zeker 120 Thracische grafheuvels gevonden, waarvan er maar een paar uitgegraven zijn en slechts 2 opengesteld zijn voor het publiek. We bezoeken hier een

unieke Thracische tempel waar verschillende mysterieuze rituelen werden gehouden. Deze bijzondere tempel, ontdekt in 2002, stamt uit de 6<sup>e</sup> eeuw v. Chr.. Hij heeft een grafkamer met een doorsnede van 5,4 meter. Hij behoort tot de grootste ooit gevonden op de Balkan. De route voert ons verder in zuidelijke richting naar het Rodopi gebergte en naar Plovdiv, de tweede stad van Bulgarije. Voordat wij de stad bereiken bezoeken we het beroemde Bachkovo klooster. Dit is één van de oudste kloosters van het land en tegenwoordig een waar bedevaartsoord, erkend om zijn goed bewaarde fresco's. Sinds 1984 staat het klooster op de kandidaat-lijst van het Unesco werelderfgoed.



Aan het eind van de middag: aankomst in Plovdiv.  
Maaltijden: O/D

#### Dag 5: Plovdiv

Met haar vele musea, restaurants, groene parken, lange wandelpromenades, moderne winkels en kunstzinnige ateliers, oefent deze stad een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op jong en oud. Plovdiv werd niet voor niets verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2019. We beginnen de dag met een stadswandeling door de oude stad. Hier heeft u het gevoel door een historisch openluchtmuseum te lopen. We komen o.a. langs het Romeinse amfitheater, het etnografisch museum, de kerk van Constantijn en Elena en een aantal fraaie koopmanshuizen uit de Bulgaarse Renaissance. De middag heeft u ter vrije besteding.

Maaltijden: O/D

### **Dag 6: Plovdiv – Avramovo – Belitsa – Bansko**

Na het ontbijt verlaten we Plovdiv en gaan richting Velingrad, waar we kennismaken met een bijzonder Bulgaars ambacht: de vloerkledenweverij. In een fabriekje vlakbij de stad zien we een aantal dames dit bijzonder ambacht uitoefenen. Ze maken hier met veel liefde en zorg geen gewone vloerkleden maar echte kunstwerken in opdracht van invloedrijke mensen van over de hele wereld, waaronder het Britse koningshuis. Daarna gaan we een stukje van de reis per smalspoortrein beleven. In de stad Velingrad stappen we op de trein richting het dorpje Avramovo. Op 1.267 meter boven zeeniveau is dit het hoogstgelegen treinstation van Bulgarije. De spannende treinrit loopt door prachtige landschappen, wijngaarden, tabaksvelden en dorpjes waar de tijd stil lijkt te staan. Daarna is het tijd om naar Bansko te gaan, onze eindbestemming van vandaag.

Maaltijden: O/D

### **Dag 7: Bansko – Kovachevitsa – Rozhen – Melnik**

In de ochtend bezoeken we het bergdorpje Kovachevitsa. Het dorpje stamt uit de tijd van de Ottomaanse bezetting, toen de christelijke Bulgaren hun toevlucht zochten in dit afgelegen hoogland. Rond de middag komen we aan in Melnik. Deze stad ligt verscholen tussen hoge kalksteen rotsen, die vanwege hun gele kleur en de vreemde vormen bekend staan als de “zandsteen piramiden”. We bezoeken o.a. het beroemde Korupolova, waar we kennismaken met de geschiedenis van Melnik en met de zelfgemaakte wijnen. Daarna is het de beurt aan het nabijgelegen Rozhen, een klooster uit de 12<sup>e</sup> eeuw, beroemd om de prachtige muurschilderingen en iconen.

Maaltijden: O/D



### **Dag 8: Melnik – Rila klooster – Sofia**

Vandaag vertrekken we richting Sofia, eindpunt van onze reis. Onderweg bezoeken we het wereldberoemde Rila klooster, het hoogtepunt van de Bulgaarse cultuur, bouw- en schilderkunst. Het klooster ligt op 1.140 meter hoogte te midden van dichtbegroeide, eeuwenoude bossen. De prachtige muurschilderingen, de bijzondere architectuur, de fraaie fresco's, ... zullen u versteld doen staan. Maaltijden: O/D

### Dag 9: Sofia

De Bulgaarse hoofdstad Sofia is de grootste stad van Bulgarije en is al eeuwen het kruispunt tussen West-Europa en het Oosten. De stad werd vermoedelijk al meer dan 7.000 jaar geleden gesticht door de Thraciërs en heette toen Serdika. Tijdens de Romeinse periode ontwikkelde het zich snel tot een belangrijk administratief en geestelijk centrum van het Romeinse imperium. Daarna volgden er vele volkeren, die hier hun sporen hebben achtergelaten. Ook vandaag nog is de stad een mix van diverse culturen.

Na het ontbijt maken we een stadswandeling door het mooie centrum van Sofia. We beginnen met een bezoek aan de parel van de stad, de grootste en belangrijkste kathedraal van Bulgarije, Alexander Nevski, bekend om de opvallende, vergulde koepels en prachtige iconen en fresco's. We wandelen langs vele historische bouwwerken en bezienswaardigheden van Sofia zoals de universiteit, het parlamentsgebouw met de wisseling van de wacht, de Russische kerk, het nationaal theater, het koninklijk paleis en de uit de Romeinse tijd stammende St.- George kerk.

Hierna heeft u vrije tijd om zelf Sofia te verkennen.

we een bezoek aan het nationaal historisch museum en de middeleeuwse kerk Boyanskacurkva. Maaltijden: O/D

### Dag 10: Sofia

Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.



In de namiddag brengen

