

Reis naar Zweden : gedetailleerd REISPROGRAMMA

Stockholm, Uppsala, Örebro, Strängnäs,..., Göteborg

7-14 juni 2018

Eerste dag: donderdag 07.06.2018 : Vertrek met de autobus, locatie : achter politiebureel, om 7.45 uur naar Zaventem. We vliegen met Brussels Airlines naar **Stockholm**, vertrek 9.55 uur, voorziene aankomst : 12.00 uur. De bus brengt ons naar het hotel in het centrum van de stad, waar we de volgende vier nachten zullen verblijven. **Hotel Birger Jarl**.

We schaffen ons onmiddellijk een 72-uur ticket aan, waarmee we de komende dagen zullen rondreizen in Stockholm en dat ons toelaat gratis te reizen met metro, tram, bus, en boot...We kunnen de tickets gebruiken zowel in groep, als individueel. In de late namiddag verkennen we de **metro** (de meeste metrostations zijn echte kunstwerken) en verkennen we een deel van de stad met bus, tram en boot... We eten vanavond in ons hotel.



Tweede dag: vrijdag 08.06.2018 . Na een flink ontbijt gaan we op verkenning in de oude stad met



ondermeer het **Riddarhuset, de Duitse kerk, de Beurs, de Lütherse kathedraal**, enz . We moeten wel op tijd zijn aan het Koninklijk Paleis om de **aflossing van de koninklijke wacht** bij te wonen, om 12.15 uur. Duur: ongeveer 40 min.

Na de lunchpauze bezoeken we het **Koninklijk Paleis**. Een enorm paleis, dat niet bewoond wordt door de koninklijke familie, tenzij bij officiële ontvangsten. Het telt niet minder dan **600 kamers** en er zijn verschillende **musea** in ondergebracht, o.a. de koninklijke appartementen, de schatkamer, het “ **Tre kroner** “ museum, Gustaaf De Derde **beeldengalerij**, de bibliotheek van Bernadotte, enz ... We zullen wel een keuze moeten maken.

Voor de onvermoeibaren maken we een wandeling doorheen het moderne stadsdeel – dus de winkelstraten – naar ons hotel. Avondmaal en ...

Derde dag: zaterdag 09.06.2018. We bezoeken het **stadhuis**, gebouwd in de periode van 1911 tot 1923. Eén van de markantste gebouwen in Zweden. In de “ **blauwe zaal** “ waar de muren “ rood “ zijn, wordt elk jaar op 10 december het NOBEL banket gehouden. Er zijn prachtige zalen en o.a. in de gouden zaal zijn de muren gedecoreerd met mozaiek.

Daarna varen we met de boot naar het **Vasa Museum**. De Vasa is 's werelds enig overgebleven schip uit de 17<sup>e</sup> eeuw. Het is een ware kunstschat. Het verging op zijn eerste tocht, kapseisde in de haven en werd 300 jaar later naar boven gehaald, geconserveerd en tentoongesteld. Naast het Vasa Museum zijn er in deze stad zo maar eventjes meer dan 50 musea. In bijlage vindt u een overzicht van deze 50 musea, met een summiere toelichting. Voor de liefhebbers kan er een keuze gemaakt worden en kunnen we dus ervoor zorgen dat er eventueel gezamenlijk vervoer wordt georganiseerd om bepaalde musea te bezoeken.



Afspraak in ons hotel voor avondmaal en ...

Vierde dag: zondag 10.06.2018. Uitstap naar **Uppsala** per bus.

Onderweg bezoeken we eerst het **Skokloster**. Het was een klooster maar het werd na de reformatie uitgebouwd tot een schitterend paleis door de Familie Wrangel. Het is één van de voornaamste bezienswaardigheden, fraai gelegen, en gevuld met kunstschaten. Geroofd door de familie Wrangel op de veldtochten in Duitsland. Zweden was in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw een grootmacht in Europa en de Zweedse legers drongen diep door in Duitsland, Polen, de Baltische Staten en Rusland.

Vele eeuwen lang waren ze heer en meester in Finland (waar Zweeds nog de tweede taal is) in de Baltische Staten en in het Noorden van Duitsland. Daarna bezoeken we de universiteitsstad Uppsala, met zijn **universiteit** gesticht in 1477. We bezoeken de **kathedraal** opgericht tussen 1270 en 1435, maar grondig gerenoveerd in de 19<sup>e</sup> eeuw .



We wandelen doorheen de stad en bij voldoende tijd bezoeken we ook het **kasteel** gelegen op een heuvel, waarin zich een **kunstmuseum** bevindt. In dit kasteel gebeurden heel wat dramatische zaken, o.a. de troonsafstand van Koningin Christina, de moord op een groep edelen enz ...

We keren terug naar ons hotel voor avondmaal en ...

Vijfde dag: maandag 11.06.2018. Met de bus verlaten we Stockholm en rijden westwaarts om vanavond aan te komen in **Örebrö** 160 km verder. Deze streek wordt beschouwd als de tuin van Zweden. We rijden langs meren, oude stadjes, en landhuizen. Örebrö en omgeving was het vroegere centrum van ijzerwinning en staalindustrie. Dit landsdeel behoort tot de heerlijkste en



rijkste streken van Zweden. Grote dichte **bossen**, afgewisseld met **meren**, stadjes die uitkijken op honderden **eilandjes**, prachtige **landhuizen** enz ...

We bezoeken **Gripsholm**, een schitterend kasteel, één van de vele kastelen en landhuizen door de edelen gebouwd in deze streek, **Mariefred** en o.a. het leuke stadje **Strängnäs**, een kleine rustige stad met een prachtige Domkerk, beroemd om zijn grafmonumenten en zijn Vlaamse retabels. \_\_\_\_\_

We overnachten in Örebrö in **Elite Stora Hotel**. Avondmaal in het hotel en ...

Zesde dag: donderdag 12.06.2018

We verlaten Örebrö om 300 km verder in de late namiddag aan te komen in **Göteborg**. We rijden doorheen **Västergötland** en **Ostergötland**, die samen het hart van oostelijk en zuidelijk Zweden vormen, rijk aan geschiedenis, cultuur en natuur. Indien mogelijk bezoeken we onderweg **Vadstena**. \_\_\_\_\_

We bereiken Göteborg in de namiddag en verblijven in **hotel Royal Göteborg**, gelegen in het centrum van de stad. We verblijven hier twee nachten.



### Zevende dag: vrijdag 13.06.2018

Met zijn 570.000 inwoners is Göteborg, na Stockholm, de grootste stad van Zweden en tevens de



grootste havenstad van Scandinavië. Zowel de omgeving van de haven, als het eigenlijke centrum bieden heel wat bezienswaardigheden. Zo zijn er verschillende musea, **kunstmuseum** met heel wat impressionisten, **stadsmuseum**, over de geschiedenis van de stad ..., en **botanische tuinen** die zeker een bezoek waard zijn.

Ook de **Haga**, een wijk met mooie straatjes, oude huizen en heel wat winkeltjes, is zeker de moeite. Met de tram is alles makkelijk te bereiken. Ook de

opera en de oude schepen in de haven zijn de moeite waard.

### Achtste dag: zaterdag 14.06.2018

Na het ontbijt en eventueel een korte wandeling, nemen we rond 10.00 uur de bus, want we vertrekken naar de luchthaven, waar we met een vlucht van Brussels Airlines terugkeren naar ons land. Vertrek 11.55 uur, aankomst in **Brussel 13.40 uur**. Daar wacht onze bus, om ons terug te brengen.



### Praktische info

We slapen overal in goede hotels.

Verblijf steeds in halfpension

(= ontbijt + avondmaal).

Alle vluchten en verplaatsingen (busvervoer), ook tickets metro, tram, bus, boot in Stockholm zijn inbegrepen, evenals de inkomgelden van musea, Koninklijk Paleis en alle bezienswaardigheden.

Dus **praktisch alles** is in de prijs inbegrepen !

**Kostprijs** : Zweden is geen goedkoop land maar gelukkig niet zo duur als Noorwegen.

Kostprijs in tweepersoonskamer: **1.690 €**.

Voor wie een éénpersoonskamer wenst, komt er zo maar eventjes **465 € extra** bij.

Er zijn nog een **viertal plaatsen** beschikbaar : dus **vliegenvlug Hugo of Jan contacteren** als je er nog bij wil zijn !!

**Inschrijven** kan door 100 € per persoon te storten op de rekening van de KPSK : **BE14 4153 0021 2183** met vermelding: **Zweden**.

Verdere informatie te bekomen bij Hugo Piqueur : [hugo.piqueur@telenet.be](mailto:hugo.piqueur@telenet.be) (GSM 0474/32.28.37) of bij Jan Weyers : [jweyers@myonline.be](mailto:jweyers@myonline.be).