



Zweden is een prachtig land, goed georganiseerd en ordelijk, met open en waterrijke steden. De Zweden zijn een voorbeeldig volk, milieubewust en sportief.

De KPSK-reizigers verbleven vier dagen in hoofdstad Stockholm en reisden per autocar naar havenstad Göteborg, met tussenstop in universiteitsstad Uppsala, Skokloster, Gipsholm en lieflijke



dorpjes als Mariefred, Strängnäs en Örebro.

We hebben van deze leerrijke reis genoten op velerlei vlakken: gezond eten, boeiende museum- en kasteelbezoeken, fijne architectuur, frisse lucht en ongerepte natuur en comfortabele hotels. We zijn van aanslagen, natuurrampen en ziekte gespaard gebleven (met uitzondering van enkele onschuldige valpartijen).

Met het zonnige weer hadden we meer iets van een vakantiegevoel in mediterrane streken. Een reis met KPSK is een éénmalig project op maat van de deelnemers, met onverwachte wendingen, schitterend uitgedokterd door reisleiders Hugo en Jan, waarvoor oneindig veel dank. Als verrassing voor de terugvlucht uit Göteborg was speciaal voor ons het vliegtuig gereserveerd waarmee de Rode Duivels naar het WK in Rusland werden gevlogen. CDH

